

GELOOFD ZIJ JESUS CHRISTUS! AMEN.



BIDT VOOR DE ZIELERUST

van Vrouw

SOPHIE LEFEBVRE

Weduwe van

JULES DEROOSE

*den 13 Mei 1856 te Deerlijk geboren, ontsliep zij
zacht in den Heer te Helkijn den 27 December 1936,
versterkt met de Heilige Gerechten.*

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.



De zielen der gerechtigen zijn in Gods handen; zij
rusten in vrede. (Wijsheid III 1 - 3.)

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op den weg
van het kristelijk leven gevonden worden.

(Spreuken XVI 31)

Troostelijk is het, te sterven, als men wel geleefd
heeft; immers, dan is de dood de blijde overgang
tot het ware leven en het eeuwig geluk. (H. Aug.)

Tot wederziens in den Hemel, Beminde Kinders,
Schoonkinders en Kleinkinders. U vooral die mijn
ouden dag met uw goede zorgen verblijd hebt, dank
ik en bid den Heer dat hij uw kinderlijke liefde be-
loone. Vergeet mij niet, ik blijf over U waken hier-
boven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

ZIJ RUSTE IN VREDE

Drukk. Jos. Castelain. Helkijn.