



Koninklijke Oud-Leerlingenbond der
Broeders van Liefde

Briefwisseling : Ruelenslaan, 189, Heverlee

Leuven, 11 Januari 1937.

†

WAARDE BONDSVRIEND,

Wij hebben de eer U uit te noodigen den plechtigen dienst bij te wonen welke op **Zondag 17 Januari 1937, te 9 1/2 uur**, in de kapel der Broeders, Brusselsche straat, 139, zal opgedragen worden tot lafenis der ziel van ons alomgeacht en gewaardeerd lid

MIJNHEER

Théophile LEFEVER

geboren te Leuven, den 18 Januari 1862 en aldaar godvruchtig overleden den 8 November 1936.

Grijsheid is een eerekroon, te vinden op de paden der gerechtigheid. Spreuken XVI, 31.

Beween niet hem die sterft, maar hem die in zonden leeft. H. Joës Chrys.

Wat is de dood? Een korte pelgrimstocht, een slaap wat langer dan de gewone.

H. Joës Chrys.

't Is een heilige en heilzame gedachte te bidden voor de overledenen, opdat zij ontslagen worden van hunne zonden. (II Macch. XII).

H. Hart van Jezus, gesterkt door een Engel in uw doodstrijd, sterk ons in onzen doodstrijd.

300 d. a. t.

Druk. J. Kuyl-Otto.