

Ook aan het langste leven komt een einde, en al  
wat eindigt is maar kort. (H. Joan. Chrysert.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# JACOBUS LELEU

geboren te Oprakel, den 23 Maart 1850  
en er schielijk overleden den 6 Januari 1932.

Lid van het Genootschap van den  
H. Franciscus Xaverius.

---

Laten wij niet weenen bij den dood van dezen  
ouden man; wij treuren immers niet als het rijpe  
fruit in den boomgaard wordt verzameld, noch als  
de gulden tool der boomen valt, bij herfstgetij,  
noch als de zon haar stralende loopbaan voltrekt  
en wegzinkt in den zoeten avond,

Laten wij niet droef zijn over hem, die de gren-  
zen van 's menschen leeftijd bereikte en, op Orie-  
koningendag, met zijn geschenken den eeuwigen  
tocht naar het Kerstekind ondernam; maar wezen  
wij hem steeds uit kristelijke liefde in onze ge-  
beden indachtig.

Wij bidden U, o Heer, verleen aan uwen dienaar  
de altijdurende vreugde in het land der levenden,  
en laat ons eenmaal met hem het geluk der Hei-  
ligen genieten.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.  
Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q. a.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.