

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

JAN-BAPTIST LELEU

Burgemeester der gemeente Oprakel

VOORZITTER VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.
geboren te Oprakel, den 1 Juni 1846 en aldaar
godvruchtig overleden den 4 November 1919.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Kostbaar is in de oogen van God de dood der
rechtvaardigen, zij eindigt den arbeid en voltrekt
de overwinning. H. Bernardus.

Hij was een goed en deugdzaam man vol geloof,
eenvoudig en rechtzinnig in zijn gedrag. Hij stichtte
eenieder door zijn godsvrucht. Daarom was hij van
God en de menschen bemind en zijn gedachtenis is
in zegen. Job. Eccl. XLV.

Met gezag bekleed heeft hij zich daarover niet
verheven, hij bleef met zijn onderhoorigen als één
met hen. Daarom was hij bemind van zijn volk aan
hetwelk hij alle goed zocht te verschaffen. Esth. X.

Uitgeput van krachten, stierf hij in een gelukkigen
ouderdom. De hooge jaren zijn een eerekroon die op
de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Gen. XXV.

Rust dan in vrede, Brave man, dat de engelen U
vervoeren in het hemelsch paradijs, dat bij uwe
aankomst de martelaren U ontvangen en geleiden
binnen de heilige stad, het hemelsch Jerusalem, dat
de kooren der engelen U te gemoet komen en U met
Lazarus den eeuwigen vrede schenken.

Ant. der begrafenis.

En gij mijne dierbare Zuster en Broeders, Bloed-
verwanten en Broeders Xaverianen, bidt allen voor
mij en in den hemel zal ik Gods zegen over U
afsmeeken.

H. Hert van Jezus ontferm U mijner. (100 d. afl.)

H. Franciscus Xaverius, bid voor hem. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt,