

Hoe zoet is het te sterven; als men wel ge-  
heeft. H. Aug.

**BID VOOR DE ZIEL  
VAN VROUW**

**HERMINA LEMAGIE**

ECHTGENOOTE VAN

**Petrus Van Der Sticheien,**

geborene Ste-Maria-Audenhove,  
den 5 Juni 1869, en er godvruchtig overleden  
den 18 Januari 1918.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

Zij was lid van de Congregatie der « Christene Vrouwen » en  
van den wekelijkschen Kruisweg.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden  
en bitterheden vervuld, om ons de waarde van het  
toekomende te doen kennen. H. Ephrem.

Die, in lijden en sterven zich overgeeft aan den  
wil Gods, ontslaapt in vrede. H. Alfonsus.

Beminde Echtgenoot, Bedroef u niet. gelijk deze  
die geene hoop hebben, wij zullen elkander weder-  
zien bij den Heer, om dan voor altijd vereenigd te  
blijven in den hemel. — Heb dank voor uwe teedere  
zorgen binst mijne lange en pijnlijke ziekte. God zal  
u overvloedig daarover beloonen. Bid intusschen  
voor mijne zielerust en tot wederziens in 't hemelsch  
Paradijs.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quad. afl.

**R. I. P.**

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.