

Onder uwe bescherming nemen wij onzen toevlucht  
o Maria, Heilige Moeder Gods.



**BID VOOR DE ZIEL**  
VAN JUFFROUW

**Magdalena-Elodie-Cornelia LEMAIRE**

DOCHTER VAN

**Mijnheer August en van Mevrouw Marie Rake**

Lid van de Congregatie der « Jonge Dochters »

geboren te Houthem (Meenen)

den 5 Januari 1899, en godvruchtig overleden te

Ste-Maria-Audenhovve den 1 Mei 1918,

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

In den bloei van mijnen levensstijd is men mij komen zeggen: beschik alles want gij gaat sterven. Gelijk het den Heer behaagde, is het geschied; zijn naam zij gezegend.

MADELEINE, van brave en deugdzaame ouders in de vrees des Heeren opgevoed, groeide op in goddelijke en zedelijke deugden en men zag deze meer en meer ontwikkelen en reeds ontelbare vruchten voor het eeuwige leven voortbrengen. Aangezien zij dus in korten tijd tot de volmaaktheid geraakte; zoo heeft zij langen tijd geleefd. Hare ziel was aangenaam aan God en daarom heeft Hij ze uit het midden der bedorvene wereld weggenomen.

Hare dood is zacht en stichtend geweest zooals haar deugdzaam en zuiver leven en hare gedachtenis zal in zegening blijven.

Lieve Ouders, Zuster en Broeders, troost u in den Heer, schept moed in deze harde beproeving en pijnlijke scheiding. Ik zal u bij God niet vergeten, ik zal hem vragen u na dezen schrikkelijken oorlog op den geboortegrond weder te brengen, u met zijne zegeningen te overladen en u tot het eeuwig vaderland te geleiden. En gij allen die mij gekend en bemind hebt bidt voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quad. afl.

R. I. P.

ederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.