

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

COLETA LEMAITRE

Geboren te Segelsem

Den 7 Jannari 1831 en godvruchtig overleden
te Opbrakel den 18 December 1914.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Van krachten uitgeput stierf zij in een gelukkigen
ouderdom en op gevorderden leeftijd, gekomen tot
de volheid der dagen. Job. XII. 12-13.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwi-
ge rust dan eene aanhoudende kwijning. Eccl.

Gedenk, ik bid U o Heer, dat ik in uwe tegenwoor-
digheid gewandeld heb in der waarheid, en met een
geloovig hart, en dat ik volbracht wat U aangenaam
was. II. Reg. 20-3.

Standvastig verwachtte ik den Heer, en hij neigde
zich tot mij en verhoorde mijne bede. Ps.

Beminde Bloedverwanten, indien gij mij waarlijk
bemint, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in u.
300 d. afl.

Heilig Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.