

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



**Bid voor de Ziel**

van

**LEO LEMAITRE**

*Geboren te Segelsem*

*den 3 September 1824 en overleden te Opbrakel*

*den 14 November 1912.*

**Versterkt door de H.H. Sakramenten.**

Die den Heer vreest, zal troost vinden op zijn sterfbed, en gezegend zal hij worden op den dag zijner dood. Eecl. I.

Gelukkig en wijs is de mensch, die zijn leven zoo aanstelt, als hij wenscht bij zijne dood gevonden te worden. Nav. Chr.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God. Zij is de overgang tot den Hemel, de vervulling van hunne verlangens, de verlossing van hunne ellenden en een eeuwigdurend geluk. Ps. CXV.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.  
(300 dag afl.

Bermhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige  
rust, 300 dag, afl

**R.**

**I.**

**P.**

---

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.