

Ten paradijze geleiden u de Engelen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophiel LEMAITRE

weduwnaar van **Mw. Sophie VERBEURGT**

Lid van St. Franciscus-Xaverius-gilde
geboren te Segelsem den 1 Januari 1841 en door
God tot zich geroepen te Schoorisse op Assche

Woensdag den 6 Maart 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

— « O » —

Het is aangenaam te sterven, als de gedachte van een leven overgebracht in den dienst van God, het hart met grenzeloos vertrouwen en onuitsprekelijke vertroostingenvult. Daarom ook was het, dat hij den dood zag aankomen als 'n verlosser, die hem overplanten zou uit dit aardsche in het eeuwige leven dat God heeft voorbereid voor alwie Hem beminnen en dienen. Deze zachte geruste dood is de kroon van 'n lang, deugdzaam en dienend leven.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, nu ben ik heengegaan en is m'n lichaam stijf en koud, maar m'n ziel leeft en geniet Gods heerlijkheden en m'n liefde voor u die ook is sterker dan de dood, onverminderd blijft ze voortbestaan en nu, nog beter dan vroeger, zal ze voor u zorgen en bidden, nu ik eerst ten volle begrijp hoe goed God voor ons is en hoe Hij in alle nood troost en hulp geeft. Derhalve treurt niet maar troost elkander met de sterkende hoop op 'n blij weerzien in het Paradijs der gelukzaligen.

Mijn duurzame, hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen en weest m'n ziel indachtig in uwe goede werken.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

R. I. P.

Schoorisse V. Portois.