

Hij was priester van God, den Allerhoogste.
Gen. XIV, 18.

†
Ter liefde van Jezus, Maria en Jozef
Bid voor de ziel van zaliger

den Zeer Eerw. Heer HENRICUS LENDERS,

geboren te Kleine-Brogel, den 1 October 1834,
priester gewijd te Luik, den 25 Mei 1861, achter-
eenvolgens kapelaan te Fall-Mheer en pastoor
te Canne.

Pastoor benoemd te Wellen, den 5 Januari 1879,
afgetreden in Maart 1911, voorzien van de hh. Sa-
cramenten der stervenden zachtjes en godvruch-
tig in den Heer overleden, den 6 Mei 1916, in het
klooster der Eerwaarde Ursulinnen te Wellen,
waar hij zich sedert zijn aftreden in stilte tot den
dood voorbereidde.

Ik zal mij eenen getrouwen priester verwek-
ken, die zal handelen volgens mijn hart en mijne
ziel : al de dagen zijns levens zal hij wandelen in
het aanschijn van Jezus, mijnen Gezalfde.

(I Reg. II, 35.)

De Heer God heeft hem uitverkoren, opdat hij
den Naam des Heeren diene. (Deut. XVIII, 5.)

Heer, ik heb den luister van Uw huis bemind,
en de plaats waar Uwe heerlijkheid woont.

(Ps XXV, 8.)

De priester staat als middelaar tusschen God
en de menschen ; de weldaden Gods doet hij over
ons nederdalen, en onze gebeden draagt hij aan
God op. Hij verzoent Gods toorn, en redt ons uit
zijne straffende handen, wanneer wij Hem belee-
digd hebben.

S. Chrys. Hom V in Is.

GEBED.

Verleen, o Heer, wij bidden U, dat de ziel van
Uwen dienaar en priester Henricus, dien Gij in
deze wereld met Uwe hh. bedieningen versierd
hebt, zich in de hemelsche heerlijkheid moge
verheugen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

(S. Lit.)

Geloofd, aanbeden, bemind en gedankt zij
ieder oogenblik het Eucharistische Hart van
Jezus, in alle Tabernakelen der wereld, tot aan
de voleinding der eeuwen. Amen. (100 d. afaat.)

Cortesseem. — Drukk. Van Straelen-Coune.