

Ik ben de Verrijzents en het Leven.
† BID VOOR DE ZIEL

van

EERW. ZUSTER **ANGELIQUE**

(JUFFROUW LEONIE LEROY)

geboren te Sarlardinghe, de 29 October 1856 ; geproft in het Klooster der Zusters Jozefienen te St Kruis-Winkel, de 31 Januari 1884, en aldaar zeer godvruchtig in de Heer ontslapen de 5 Juli 1954, versterkt door al de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Van haar lange leven waarmee de Heer haar zegende heeft deze dierbare Overledene ruim 70 jaren als Bruid van Christus op waarlijk voorbeeldige wijze in Zijn dienst gestaan.

Wij zullen niet licht vergeten de nauwkeurige stiptheid waarmee ze de H. Regel volgde tot in haar laatste dagen, en de diepe vroomheid die niet alleen op haar Immer stralende gelaat te lezen was, maar die tevens als een schone werkelijkheid door eenieder die met haar leefde kon worden aangevoeld.

Alles bij haar, in haar persoon en karakter, in heel haar handel en wandel, was schoonheid doordrenkt met goedheid : haar zorgzame hulpvaardigheid waarmee ze tot haar laatste dag bewees met welk een moederlijke bezorgdheid zij destijds Overste was ; haar monkelende glimlach die de rimpels verborg op haar oud gelaat en een opwekking was tot levensoptimisme voor alle medezusters ; bovenal echter haar herhaalde beroep op Gods Wil waarmee ze alle kwesties grondig oploste.

Goede Medezusters, moge mijn lange kloosterleven U leren hoe zoet het is het leven te slijten in volle onthechting jegens zichzelf en het aardse, om alles te doen aléén tot eer en glorie van God.

En U, mijn dierbare familieleden, dank ik om Uw genegenheid. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 dag. afl.