

H. Hart van Jesus, hoop van die in U sterven,  
ontferm U onzer !



Bid voor de ziel

van Mevrouw

**MARIA MATHILDE LEROY**

echtgenoot van Jean-Baptiste BURENS

geboren te Deytinge den 19 mei 1851, en godvruchtig  
in den Heer ontslapen te Paricke den 9 augustus  
1932, versterkt door al de troostmiddelen van onze  
Moeder de Heilige Kerk.

zij was lid der Confreriën van de H. Barbara  
en Onze Lieve Vrouw van altijd duren den Bij-  
stand,

Zij is eene zachte dood gestorven, volkomen onder  
worpen aan den wil van God. - Zalig is deze welke  
de Heer bezoekt en die de beproeving met verduidig-  
heid verdraagt ; zij zal er door gezuiverd worden en  
de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft  
aan dezen die in zijn liefde sterven.

De zoetste troost die iemand in zijn stervensuur  
kan smaken is de overtuiging van gewéest te zijn  
een goede christene, eene onberispelijke echtgenoot  
eene teedere en verkleefde moeder.

*Beminde echtgenoot, duurbare kinderen.* de dood  
ontruikt mij aan uwe liefde en God roept mij tot een  
beter leven. Dank voor al hetgene gij aan mij gedaan  
hebt en vergeet mij niet in uwe gebeden.

*Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.*

(7 jaar en 7 maal 40 dagen)

*H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk (300 d.)*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. id.*

R.

I.

P.

DRUK. NILO KARMELIETENSTRAAT 38, GEERAARDBERGEN