

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden. Matth. V 9



Tot zaliger gedachtenis

van Mijnheer

PETRUS LEROY,

weduwenaar van Mevrouw

LYDIE DE VUYST.

Schatbewaerder der Kerkfabriek

Lid van de Confrerie der H Barbara,

geboren te Sarlardinghe, den 8 November 1850

en godvruchtig overleden te Paricke,

den 24 December 1930

Voorzien van de laatste H.H. Sakramen ten

De duurbare afgestorvene was rechtschapen
van hart, een man van geloof en vol betrouwen
op den Heer. Job.

Hij was vurige vereerder van het H. Hart
van Jesus, iederen eersten Vrijdag ontving hij zijn
Zaligmaker en op zijn sterfbed wenschte hij nog
den eersten Vrijdag van 't jaar naar de kerk te
kunnen komen. De Heer verhoorde zijn gebed
niet maar riep hem tot zich in den nacht dat
Hij zelf onder de menschen kwam.

Teergeliefde kinderen, ew vader verlaat U
Hij gaat moeder vervoegen. Vergeet hem niet
in uwe gebeden en de Heer geve U dat gij atlijd
trouw de wegen der gerechtigheid zoudet be-
wandelen.

H, Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

.....
Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt