

God heeft ze ons gegeven, God heeft ze ons
ontnomen . . de Naam des Heeren zij gezegend.

Job 1 21

Bid voor † de ziel van

Marie Séraphine LEROY.

weduwe van **Ch.-L. Detemmerman,**
echtgenoot van **Joseph Pieteraerens,**

*Geboren te Everbeek, den 6 Juli 1876 en er
overleden den 18 Maart 1941.*

Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Ik heb ellendige maanden en droevige nachten geteld. Waarom is mijn pijn langdurig geweest, waarom mijn wonden zonder hulp en ongeneesbaar? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw wil. Job 7; Jer. 15; Jonas 1

De kunst der geneesheeren, de wenschen der vrienden, de gebeden welke men ten hemel stuurde, alles was vruchteloos. H. Greg. Naz.

Zij was de kloekmoedige vrouw waarvan het H. Schrift spreekt, de werkzame en godvreezende vrouw. Haar kinderen zijn opgestaan om haar lof te verkondigen; want zij was een nooit volprezen moeder, waardig eeuwig te leven in het geheugen der goeden. Prov. Mach.

Vaartwel, beminde echtgenoot, lieve kinderen broeders en zusters, prent zorgvuldig mijn vermanigen in het diepste uws harten. Ziet toe dat gij de geboden van den Heer onzen God niet overtreedt. Bemint elkander met een echte liefde en helpt mij door uw gebeden en goede werken. Tob. Joan.

*H. Hart van Jezus wees haar barmhartig
300 d. afl.*

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt