

Ik verlang van mijn lichaam ontbonden te worden en met Christus te zijn.
H. Paulus.

†

Bid voor de Ziel van zaliger

ROSALIA LETENS

weduwe van

Cornelius Roelands

echtgenoot van

Joseph Snepvangers

Lid van den H. Rozenkrans, van het geestelijk Verbond. van de Ged. Aanbidding, van de H. Familie en van den Wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Eeckeren den 9 Februari 1837 en zeer godvruchtig overleden te Achterbroeck-Calmthout den 22 October 1914.

BEDIEND VAN DE HH. SACRAMENTEN.

Ik heb in mijn lichaam hevige pijnen uitgestaan, maar mijne ziel heeft ze met vreugde aanveerd uit liefde tot U, o Heer.

II Mach. VI 30

In mijn lijden heb ik den naam des Heeren aanroepen en dit heeft mij getroost.

Ps. CXIV. 4

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

L. Ribbens, Achterbroeck.