

Ik heb mij verblijd in hetgeen mij gezegd werd  
wij zullen het huis des Heeren binnen treden.

Ps, 114.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

**ISIDOOR LEURART**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**MARIE DE FROY**

*geboren te Geeraardsbergen den 16 Oktober 1876*

*en er overleden den 22 Oogst 1933.*

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

Ik heb groote pijnen onderstaan ; maar ik heb ze met verdueligheid verdragen, omdat, o Heer, het uwen wil was.

Hij is gestorven latende aan zijne naastbestaanden, en aan allen die hem gekend hebben een groot voorbeeld van rechtvaardigheid en werkzaamheid.

Tracht nu zoo te leven dat gij in het uur des doods, u eerder moogt verheugen dan vreezen.

Bemide Echtgenoote en Kinderen, dank voor uwe genegenheid en zorgen. Zoekt ook uw geluk in het beoefenen der christelijke deugden.

Vaartwel ! tot in 't hemelsch vaderland.

R. I. P

---

Drukk. J. van Nieuwenhove-Druez, Lessen.