

Een eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg  
der gerechtigheid bereikt wordt. *Spr. XVI, 31.*



## BID VOOR DE ZIEL

van

### Mevrouw Francisca LEURS

echtgenoot van Mijnheer Camiel Opsomer,

geboren te Munkzwalm den 16 Juli 1857 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 23 Nov. 1944,

gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten.

*Lid v. den H. Hartebond & 't Liefdewerk der Arme Kerken.*

Gelukkig de mensch die op den Heer vertrouwt. *Ps. 33.*

De dierbare afgestorvene is op voorbeeldige wijze doch in allen eenvoud door 't leven gegaan! Tot de laatste dagen was zij bezorgd om het welzijn van haar geliefden echtgenoot, aan wiens zijde ze zoovele jaren lief en leed ten volle had gedeeld. - In haar kinderlijk betrouwen op God putte ze de kracht om de zware beproevingen van 't leven te dragen... en in 't bijzonder die smartelijke kwaal die haar sinds maanden kwelde en haar spoedig ten grave zou leiden. - Hoe graag kwam ze, zoolang haar krachten het toelieten, in den vroegen morgen ter kerke om 's Heeren zegen over haar huisgezin af te smeeken. - En met welken ijver heeft ze, samen met haar braven man, jaren lang gezorgd voor de reinheid en den luister van Gods huis!

Zoo verlaat ons deze goede vrouw onder de zegeningen van den Heer, en de waardeering en genegenheid van allen die haar kenden.

Beminde echtgenoot, die met mij zoo edelmoedig de zorgen van het leven hebt gedragen, en met wie ik in ons eenvoudig huisje zoo gelukkig heb geleefd, treur toch niet om mijn heengaan; 't is de Goddelijke Meester die mij na de goed volbrachte taak terugroept. Stel voorts uw betrouwen op den Heer die zijn trouwe kinderen nooit verlaat, en bid voor mij; weldra zijn wij in onverbreekelijke liefde in den Hemel vereenigd.

Beminde bloedverwanten en vrienden, dank om uw genegenheid en gebeden, en tot weerziens bij den Heer.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.*