

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIA LEURS

geboren te Elst den 1 Augustus 1851 en
aldaar godvruchtig overleden den 19 Februari 1940.

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

PIETER DE VOS

en in tweede huwelijk van Mijnheer

FRANCIES DE RIDDER

Lid van de Confrerie van 't H. Hert, van de
wekelijksche Kruisweg en andere genootschappen.

De hooge jaren zijn een eerekroon als zij op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.

Gezuiverd door het lijden dat de Voorzienigheid
haar overzond. heeft zij de lasten van hare hooge
jaren met onderwerping aan Gods wil verdragen en
met gelatenheid hare ziel aan haren Schepper terug
gegeven.

Eene langdurige beproeving heeft God haar over-
gezonden indachtig zijnde deze woorden van troost :
de Heer kastijdt die Hij bemint. Hebr. 12

Beminde kinderen en bloedverwanten, troost u met
mij, ik verlaat een wereld van ellende voor het rijk
van vrede. H. Catharina van Senen.

Open haar, o Heer, de deur des Hemels en maak
dat zij zich verheuge met uwe Heiligen in de eeuwige
glorie.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

R. I. P.

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdiacourt