

Wij hebben altijd opgemerkt dat zij die onzen Heer Jezus-Christus, het dierbaarst geweest zijn, veel meer pijnen en kwellingen hebben doorstaan dan anderen, ziet slechts wat de Allerzaligste Maagd en de groote apostelen Petrus en Paulus geleden hebben.



BID VOOR DE ZIEL
VAN

ODILLA LEURS

echtgenoot van

HENRI DE RIDDER

geboren te Elst den 27 Januari 1859
en aldaar overleden den 8 December 1918
voorzien van de HH. Sakramenten.

In al hare beproevingen en heeft zij met hare tong niet gezondigd, noch eenig gemor tegen God gesproken. Altijd tevreden, altijd eenstemmig van gemoed in de kwellingen en in de vertroosting en godvruchtig en goedhertig, zachtmoedig en aangenaam in haren handel heeft zij iedereen door hare goede voorbeelden gesticht en de genegenheid aller herten gewonnen, en omdat zij onderworpen was aan Gods wil heeft zij den dood zien naderen zonder angst en zonder vrees.

Vaarwel, welbeminde Echtgenoot, ik sterf, ik ga bij God in den Hemel, om daar voor U te bidden. Lieve Kinderen, eert uwen Vader al de dagen van uw leven, bemint elkander, leeft in vrede en eendracht, en de zegen van God zal over U nederdalen. Ik zal veel voor U bidden, bidt ook veel voor mij.

Gezegend zij de heilige en onbevleete Ontvangenis der Allerheiligste Maagd maria Moeder van God.
300 d. afl.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wyn eersch