

Vivat **+** Jesus!

O sterke en reine Vrouw  
Gij beeld van simple trouw,  
Blijf ons de paden wijzen  
Waar zonnebloemen staan  
Die recht naar 't Licht opgaan  
En naar de Godheid rijzen.

**ZALIG AANDENKEN AAN  
ZUSTER ANNA-MARGARETA  
(JUFFROU L. LEYMAN)**

Oud-bestuurster van de Normaalschool

O. L. Vr. Visitatie te St.-Amandsberg

*geboren te Bottelare op 8 November 1873 en naar den  
Heer toegegaan op 11 April (Passiezondag) 1943.*

Zij was edelmoedig, en vroom en sterk. Als ware dochter van Sint-Franciscus de Sales, wou ze allen omarmen in een grootsch gebaar van edelmoedige liefde. Tot God opgaan was haar een noodwendigheid, een bestendige drang. En waar anderen zich zwak voordeden, stond zij recht gelijk Jezus' Moeder aan het Kruis : Stabat.

Een Leidster was ze in den ruimsten zin : Zij had het juiste gebaar voor de levensrichting, het gepaste woord voor elken twijfel, een begrijpenden blik voor elk vragend oog.

De Congregatie heeft zij gediend met haar wijsheid, haar verstandig begrip, haar wilskracht. Wie zal ooit omvademen de uitgestrektheid van haar werkterrein : vanaf haar 17<sup>de</sup> jaar is zij geweest de ziel die bidt, het hart dat geeft, de hand die arbeidt voor God en om God voor den evenmensch.

De dankbare Visitatie zal haar naam in eere houden; haar oud-leerlingen zullen gedenken haar woord en voorbeeld.

Lieve Zuster, bescherm uw Congregatie, waak over uw geëerde familie die U zoo trouw beminde, en over uw neef missionaris in het verre Oosten.

Jezus, Maria, Jozef!

---

Druk. A. De Paepe, Kerkstr. 12, St.-Amandsberg.