

Geen dood mag voor kwaad gehouden worden, welken een goed leven voorafging.

H. AUG.



Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om uwentwille. MACH.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard, noch vuur noodig; het is genoeg verduuldig te lijden. H. GREGORIUS.

*Teergeliefde Kinderen*, vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan mijne zorg jegens U. Heft uwe oogen naar boven en weet dat het leven mij niet ontnomen maar in een beter veranderd is. Vergeet mij nooit en verplicht U voor de rust mijner ziel te bidden. H. JO CHRYS.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht. *(300 dagen aflat).*

De Akten voor de overledene.  
*(7 jaren en 7 quadr.)*

R. I. P.