

Heer, in Uwe handen beveel ik mijnen geest. Luc. 23.



Gedenk in het H. Misoffer en
in uw godvruchtige gebeden de ziel van zaliger
Mijnheer

ALFONS LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA MARIA BUYCKX

gepensionneerd Toezichter der Werken aan de
Gevangenis te Turnhout.

Lid van den Bond van 't H. Hart,

*geboren te St Goorix-Audenhove den 23 Mei 1870
en zeer godvruchtig overleden te Turnhout den
12 Augustus 1943, bediend van de H. Sakramenten.*



Gezegend zij God, den Vader der barmhartigheden,
en de God van alle vertroosting, die ons gesteund
heeft in heel onze beproeving : door God zelf werden
wij altijd bemoedigd, en door Christus is ons over-
vloedige vertroosting geschonken. 2 Cor. 1. 3. 5.

Na een werkzaam leven van plicht en eer, komt eens
de dag der eeuwige vergelding. Gelukkig dan dengene
die met vlijt en toewijding de talenten heeft gebruikt
welke de Heer hem had toevertrouwd. Hij zal den
bemoedigenden welkomsgroet mogen vernemen :
omdat ge in kleine zaken getrouw zijt geweest, zult
ge over grooter worden aangesteld ; treed binnen in de
vreugde des Heeren.

Dierbare Echtgenootte en lieve Kinderen, mijn tijd
is ten einde ; God roept me naar beters. Treurt dan
niet, maar weest moedig in de kracht van uw geloof.
De Hemel zal ons allen weer vereenigen. Bidt voor
mij ; en gij, mijn dierbare Zoon, gedenk mij in het
dagelijksch offer van uw vruchtbaar missieleven.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Turnhout — Drukkerij Ch. Wagemans.