

Hij was gewoon van af des morgens vroeg zjn hart
tot God te richten en den Allerhoogsten te bidden.
(Eccl. 396).

†

Ter Zalige Gedachtenis

van

MIJNHEER MARCEL LIEDTS

zoon van

Mijnheer René & Mevrouw Marie Beerens

RIDDER IN DE ORDE van LEOPOLD II

PILOOT bij het Vliegwezen der SABENA

geboren te Elst, den 11 November 1911, en op een tra-
gische wijze om het leven gekomen te Zenia (Afrika),
den 26 Januari 1937

Marcel was een brave en deugdzame jongen. Van
jongs af begeerde hij zijn weg te maken in de vlieg-
kunst.

Zijn soldatendienst volbracht hij in eer en deugd en
teverig legde hij zich toe op zijn vak. Hierin deed hij
grooten vooruitgang.

Om zijn oppassendheid, vriendelijkheid, behendig-
heid, werd hij van eenieder bemind en hooggeacht. Hij
was de jongste hoop van de Sabena en eene schitterende
toekomst scheen hem te wachten.

Doch God heeft er anders over beschikt: Marcel is
naar een beter oord gevlogen.

Onderwerpen wij ons aan Gods Heiligen Wil.

Vaartwel, vaartwel, lieve ouders, broeders en bloed-
verwanten, troost u: een blij wederzien wacht ons in
den hemel.

Bidden wij voor zijn schoone ziel.

Alles voor U, Allerheiligst Hart van Jezus.

R. I. P.

Photo
Wambeke.

Sottegem, drukk. "De Beiaard",
Haegeman-Cousy.