

Heer ! geef zijne ziel de eeuwige rust en dat het eeuwige licht hem verschijne.

GEDENK IN UWE † GEBEDEN DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus-Herminus LIETS

weduwnaar van

Mevrouw Leonie Lafort,

*Lid van den Bond van 't H. Hart, en alle godvruchtige
Genootschappen der parochie,*

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 19 November 1864
en zachtjes in den Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde,
den 13 Maart 1940, getroost en gesterkt door de gena-
demiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Wij stellen ons immer vader voor, zooals uw Genade,
o Heer, hem ons geschonken had : bezorgd, waakzaam,
stichtend, voorbeeldig en ootmoedig, want hij wist dat
« de Heer de harten en de zielen doorgrondt ».

Versterkt door zijn levendig geloof en vol betrouwen
op Gods oneindige Barmhartigheid heeft hij zonder
vrees het oogenblik der dood zien naderen, zijn leven
offerende met een wonderbare gelatenheid en onthech-
ting aan den wil van den Algoeden God, voor 't geluk
der zijnen die hij zoo teeder beminde.

Vruchteloos bleven alle geneeskundige middelen, en
schijnbaar onverhoord alle smeekingen. O Heer, Gij
hadt hem ons gegeven om ons nog eenige jaren geluk-
kig te maken. Gij roept hem tot de eeuwige rust. Met
gebroken hart, doch zonder klagen schenken wij U dit
bitter offer : dat uw heilige Wil geschiede. — En als wij
een laatste maal in de zwijgende sterfkamer stonden,
roerloos kijkend, op Hem, de Vader ; en niet kunnende
gelooven dat het nu gedaan was ; alles wat hij deed en
wat hij was voor ons ; dan brak er iets binnen ons, en
wij gingen de sterfkamer uit, vreugdeloos voor altijd.

Neen, niet voor altijd, want voor eeuwig is het toch
niet gedaan : zijn geest blijft bij ons en begeleidt ons
tot bij God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij zijt mijn
troost geweest en mijn vreugde binst mijn leven, gij
hebt mijn laatste dagen verzacht door uw wonderbare
liefde en trouwe genegenheid, hebt dank. Staat elkan-
der bij, want de korte levensdagen die ons zijn toege-
meten, kunnen maar gelukkig zijn door onderlinge
liefde. — Gedenkt mijne ziel in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U, 300 d. afl.

Uitg. A. Dammekens, koster, Hemelveerdegem.