

Voor den deugdzamen mensch is er vrede in het leven,
vrede bij het afsterven en vrede in den Hemel. *H. Bonav.*



Bid voor de ziel van Mijnheer

AUGUST LIETARD

weduwnaar van

Mevr. Marie De Wambersie,

geboren te Melden den 31 December 1851 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 1 October 1942,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

*Hij was Jubilaris van 't Xaverianengenootschap en werd vereerd
met het Nijverheidsceereteeken 2^{de} klas.*

De dierbare afgestorvene is als een goed huisvader en een voorbeeldig christen ons voorgegaan! Op zijn langen levensweg heeft hij niet alleen hard gewerkt voor zijn geliefde kinderen en kleinkinderen, maar bleef hij steeds voor eieder een voorbeeld van diep geloof. Zoo was hij fier, en wel terecht, op zijn eertitel van Xaveriaan-Jubilaris! Hoe stichtte hij immers ons allen nog vóór enkele weken, wanneer hij als ouderling van 91 jaren, bij de jaarlijksche algemeene communie, zoo flink nog opstapte naar de Communiebank, en wel met dien eenvoud en dien eerbied die ons allen diep hebben getroffen. Zoo blijft voorzeker het beeld van dien goeden en voorbeeldigen ouderling bij ons allen in geest en in hart levendig voortleven.

De Rozenkrans was zijn geliefkoosd gebed. Enkele uren vóór de eindbeproeving greep hij er nog naar in kinderlijk betrouwen, alsof hij zijn schoone ziel aan den Heer wilde terugschikken door de veilige handen zijner goede Moeder Maria.

Beminde zoon, geliefde kleinkinderen & achterkleinkinderen, die allen mij met zooveel liefde hebt omringd, weest getroost om wille van de schoone voorbeelden waarmee ik u vooring. Blijft mij dankbaar indachtig in uwe gebeden; ik ook blijf bij den Heer u beminnen & u zegenen. — Geliefde zuster, bloedverwanten & vrienden-xaverianen, vaarwel en tot weerziens bij den Heer.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons.