

Zalig degenen die in den Heer sterven, reeds rusten zij na het zwoegen, want hunne werken volgen hen.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

**AMELIA LIEVENS**

weduwe in eerste huwelijk van

**Petrus Peysmans**

en in tweede van

**Gregorius Crabbe**

*geboren te Ternath den 21 Juli 1843 en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem den 13 Januari 1917, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*



Van krachten uitgeput is zij gestorven in eenen gezegenden ouderdom, die eene eerekroon is, als de mensch de wegen der rechtvaardigheid bewandeld heeft.

Indien de huismoeder wist op wat uur de dief komen zou, zij zou voorzeker waken en niet toelaten dat haar huis wordt doorgegraven. Daarom, vergeef het ons, o groote God, indien we om onze lieve moeder weenen, en wil haar in uwen schoot eene zachte rust verleen, want zwaar is de slag die wij doorstaan.

Vaartwel, beminde kinderen, zusters, bloedverwanten en vrienden, ziet ik ga rusten in het stof, onderhoudt de onderrichtingen van uwe lieve moeder, doet hetgeen gij van mij geleerd hebt, ontvangen en gehoord hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Sint-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.