

Onder uwe bescherming nemen wij onzen toevlucht, o heilige Moeder Gods.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel LIEVENS

zoon van wijlen

Mijnheer Henri en Mevrouw Beatrix Van Waeyenberge

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 19 Juni 1872 en er godvruchtig overleden,
den 15 Juli 1927,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was lid van de Jongelingscongregatie, der
Confrerie van den H. Antonius en van
den Wekelijkschen Kruisweg.

De Heer had de duurzame overledene een eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend herte geschonken; ook is hij in vrede met God en de menschen gestorven. Zijn leven heeft hij geheiligd door den arbeid en zijn brood heeft hij niet in ledigheid gegeten.

De zoetste vertroosting, die men in 't graf medeneemt, is de getuigenis van een gerust geweten en een zuiver leven; daarom, gelukkig zijn deze die de uur hunner dood indachtig wezen en er zich dus dagelijks toe bereiden.

Hij is in den Heer ontslapen met eene volkomene onderwerping aan den goddelijken wil en een kinderlijk betrouwen op Maria, zijne goede moeder.

Beminde broeders en zusters, vol betrouwen op Gods barmhertigheid, sterf ik gerust... Bidt voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en liefde.

7 jaren en 7 quadr. afaat.

Druk. Vandendriessche, Nederbrakel.