

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI LIEVENS

weduenaar van Mevrouw

BEATRIX VAN WAYENBERGE

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 13 November 1842 en er godvruchtig
overleden, den 26 Februari 1922,
versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden.

Hij was lid van de Congregatie der Christene
Mans en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Hij was een goede en werkzame huisvader,
een voorbeeldige echtgenoot, een zachtmoedige
burger en vrome christen. De liefde die
hij de zijnen toedroeg, sloot de liefde niet uit
die hij God verschuldigd was. Hij heilige zijn
leven door aanhoudend werk en gebeden.

God zal den eenvoudige mensch niet verstooten,
deze zal Hem om vergiffenis bidden en
de Heer, die barmhertig is en vol genade zal
ze hem geven. Vol vreugde zal de bedrukte,
Gods aanschijn aanschouwen, en de Heer zal
de mensch om zijne gerechtigheid loonen.

O, wat is het zoette sterven, na een standvastig
godvruchtigheid gehad te hebben tot
Maria.

Beminde Kinderen, ik dank u voor uwe
kommervolle zorgen. God zal u loonen. Goede
vrienden der Congregatie, bidt voor mijne
onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7j. en 7 quadr. afl.

A. VandenDriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel