

Heer, hoe onmeedoogend zwaar zijn uw slagen



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS

van

Maurice-Lodewijk Lievens

geboren te Ninove den 15 Juli 1928, en jammerlijk
verongelukt te Middelkerke a/z op 19 Oogst 1932.

Hij stond gelijk de bloemen staan,
Ontloken pas, in 't Lenteweder
Te bloeien op ons levensbaan,
Zoo schoon, zoo stralend, en zoo teeder...

Hij ging gelijk de bloemen gaan,
In 't schoonste van hun levensdagen
Geknakt opeens, en uitgedaan...
En laat ons, eenzaam, en verslagen.

Nu lacht voor ons geen zonne meer,
Nu kan voor ons geen Mei meer stralen...
Maar Gij, Gij die ons sloegt, o Heer
Laat in ons hart Uw rust nu dalen.

Uw vrede en Uw gelatenheid
O zend ze in ons zielen samen,
Opdat we, moe en uitgeschreid,
Berusten in Uw wil nu..... Amen.

W S.