

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw hoop en rust ik.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL LIMPENS

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-SOPHIE COESENS

geboren te Nederbrakel, den 11 October 1865 en
aldaar overleden den 11 Maart 1928.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

**Lid van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius en van den Bond van het H. Hart.**

Een oprechte en vrome kristen was hij die God en zijne kerk beminde, standvastig en onwankelbaar in het Geloof. Hij bevestigde zijn hert in de rust van een rein geweten, en in alles bad hij den Allerhoogste hen te geleiden in den weg der waarheid.

O dierbare en diepbetreurde vader, bij uw sterfbed herdenken wij met dankbare liefde alles wat gij sedert lange jaren voor uwe kinderen gedaan hebt; uwe lessen, uwe voorbeelden, uwe gebeden, uw levens wandel, die onuitputbare goedheid van uw edel vaderhert.

Beminde Echtgenoot beween mijne dood... maar wees niet ontroostbaar... dat de vrede welke ik geniet U trooste.— En gij mijne duurzame Kinderen, bewaart de lessen van uw vader, eert uwe moeder al de dagen van haar leven; gij hebt getuigen geweest van mijne liefde voor u, van mijne verdueligheid en van mijn lijden, vergeet mij nu niet vooraleer uwe gebeden mij gebracht hebben in de eeuwige woonst des Heeren.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert