

De hooge ouderdom is eene kroon van eer, wanneer hij op den weg der deugd gevonden wordt. Prov. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Francies LIMPENS**

zoon van

**JAN-BAPTIST en ISABELLA DE BRAKELEER**

*Oud-Gemeenteraadslid en Lid van het Armbestuur*

geboren te Ste-Maria-Lierde,

den 12 Februari 1817, en aldaar overleden,

den 27 Juni 1907,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden. •

—o—

Hij is gestorven in vrede, na zijn leven overgebracht te hebben in de vreeze des Heeren. Matth. XXIV.

Hij had medelijden met de armen en de bedrukten. Gelukkig wie de werken van liefde weet te oefenen! De Heer zal hem ter hulpe komen. Tob. I, Ps. XL.

Zalig dezen die zich weten te stellen onder de bescherming van Maria. H. P. Dam.

Ontvang, o Heer, uwen dienaar in uw rijk; dat de poorten des hemels hem geopend worden en dat de engelen hem verwelkomen. Comm. An.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

---

*Sortegem, dr. Vekeman, opv. Eylenbosch & Dupon.*