

Het werk van onze helden
Kan God alleen vergelden,
Daarin zijn hemelhuis
Met 't eeuwig eerekruis.



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN

van Mijnheer

GUSTAAF LIMPENS

Soldaat bij het 5^e Jagers te voet.

ZOON VAN

Theophiel en Maria-Theresia Coesens

geboren te Nederbrakel,

den 23 September 1890 en gesneuveld voor het

Vaderland aan den Yzer, in 1914.

Onze jongens hadden liever te sterven dan vreemden dwingeland te dulden en vrijheid te derven.

Zij hebben den jongelingen een voorbeeld van kloekmoedigheid nagelaten. II. Mach. 28.

Gansch het volk treurt en beweent zijne helden, doch dit is niet genoeg. Zulke offers, zulke hooge verdiensten moeten wij steeds indachtig blijven en door daden belijden.

Zij vielen maar ze stierven niet! Ze leven in ons, rondom ons, bij ons, en zwaaien hierboven den palmtak der zege.

De regen en de wind kan uwen naam uitwischen op 't nederig kruis van uw graf, maar door de eeuwen heen leeft gij in 't volk.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters scheiden is altijd pijnlijk. Weet echter dat ik viel voor het duurbaar Vaderland en als goede kristen mijne ziel den Heere schonk. Troost U, bidt voor mij. Vaartwel en tot hierboven.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Drukk. Oscar Surdiacourt.