

Ik stierf, verlaten, alleen op dees aard,
Noch vrouw, noch kind en was rond mij geschaard.
Edoch, dien laatsten droeven levensstond,
Was al mijn hoop en troost op God gegrond.
Op Hem betrouwd,
Is nooit berouwd!



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

I V O L I M P E N S

Echtgenoot van Mevrouw

EMILIE SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel,
den 10 Juni 1874 en overleden te Gibericy (Frankrijk)
den 27 Maart 1917.

Heer, Gij zijt mijne sferkte en mijne kracht en
mijn toevlucht ten dage der benauwdheid.

XVI. 19. Jerem.

Beter is het, dat ik in de handen des Heeren valle,
dan in de handen der menschen. Regum. XXIV. 14.

Deze kunnen op aarde den sterveling doen lijden,
hem alles ontnemen, hem folteren, ja het lichaam
dooden, maar de ziel kunnen zij niet ontnemen,
zegt het heilig Schrift.

Lieve Echtgenooten en Kinderen, Bloedverwanten
en Vrienden, bij 't vernemen mijner vroegtijdige
dood zullen bittere tranen vloeien. Weest nogthans
indachtig dat ik, na al de ellen-ten en rampen van
dezen tijd, het eeuwig geluk des hemels ingetreden
ben, waar ik nimmer lijden, niemand vreezen moet.
Intusschen volhardt in 't goed en zoekt troost bij
den Heer, die u niet verlaten zal.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.