

Gelukkig die Maria eeren, zij zullen zonder vrees zijn
in de uur der dood. (H. Bonav.).



BID VOOR DE ZIEL

van den heer

JOZEF LIMPENS

echtgenoot van vrouw

Melanie CASSENAER

geboren te S. Maria-Lierde den 24 October 1822, en aldaar

overleden den 22 Augusti 1903,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was een goed en rechtzinnig man, eerbaar en zedig van gedrag. Zijne goedheid en zijne minzame handelwijze maakten hem beminnelijk en deden hem vele vrienden vinden. (H. Bonav.).

Kinderen, bewaart mijne woorden en onderrichtingen als eenen grooten schat, leeft in de vrees des Heeren, bemint elkander, weest de troost van uwe moeder, en de God van vrede zal met u wezen. (Prov. — TOB.).

Dat de ziel van onzen vriend door de verdiensten van Jezus-Christus, wiens naam hij met betrouwen aanroepen heeft, in vrede ruste. Amen.

H. Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.).

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl.).

R. J. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Eylenbosch en Dupon