

Zij heeft aandacht genomen op de gangen van haar huisgezin en haar brood in ledigheid niet geëten.

Prov.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LOUISE LIMPENS

echtgenoot van Mijnheer

OMER SCHAMP

geboren te Nederbrakel, den 1 September 1878 en
aldaar overleden den 8 November 1915.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Het waar geloof was in hare ziel geworteld gelijk de eikenboom in de rotsen. Het oog op God gevestigd heeft zij nooit gewankeld, noch in vreugde, noch in lijden. H. Aug.

Kostelijk en schoon is in de oogen des Heeren de dood der rechtvaardigen, der vrome kristelijke vrouwen, slachtoffers van hun heiligen plicht. De Hemel staat wijd voor hen open.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden vervuld, om ons de weerde van het toekomstige te leeren kennen.

Lieve Echtgenoot, beminde Kinderen en duurzamen Allen, weent niet zooals dezen die geene hoop hebben en de beproevingen van God niet aanvaarden. Wij beminden elkander zoo teer, scheiden is pijnlijk, doch 't is de Wil van den Allerhoogsten. Ik zal hierboven op u allen waken, leeft wel, vaartwel en tot wederziens, tot welhaast.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.