

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MARCEL LIMPENS

ZOON VAN

VICTOR EN VAN GERMAINE DE GEETER

Geboren te Nederbrakel
den 11 September 1926 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Ronse, den 20 October 1935,
Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Laat de kleinen tot mij komen en weert hen toch
niet af, want voor de zulken is het rijk van God..
Marc. x. 14.

Het leven van den mensch is gelijk eene bloem,
des morgens staat zij frisch en levendig te prijken
in de lentezon, des avonds ligt zij van haren stengel
afgerukt, vertrapt en vertreden.

Uwe geheimen, o mijn God zijn ondoordringbaar:
Waarom o Heer, ontrukkt Gij ons dit duurbaar kind?
Wij buigen het hoofd en vol eerbied roepen wij uit:
« Dat Uw wil geschiede en niet de onze. »

Duurbare Vader en Moeder, het valt mij pijnlijk
u te moeten verlaten, ik wou gaarne bij u blijven;
doch de goede God heeft'er anders over beschikt. Ik
dank u voor de christelijke opvoeding, uwe lessen,
uwe goede voorbeelden en uwe waakzaamheid, ik
dank u voor de teedere zorgen die gij mij met zoo-
veel toewijding hebt gegeven. Van uit den Hemel,
bij Gods troon, zal ik Gods zegen en bescherming
afsmeecken, lieve Vader en Moeder, en Hem vragen
u honderdvoudig te vergelden voor 't geen gij voor
mij hebt gedaan. Beminde Zuster, Bloedverwanten
medeleerlingen, wees mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)