

Gelukkig zijn zij die in den Heer sterven.
Apoc. XXV. 13.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Maria-Christina LIMPENS

geboren te St Maria-Lierde den 6 Februari 1854 en
aldaar godvruchtig overleden den 14 Maart 1937,
versterkt door de H. H. Sakram. der stervenden.

De dood is niet het einde van ons bestaan
maar slechts het einde van dit leven, waar-
door dit leven in een beter wordt veranderd
voor dezen die in Gods gratie sterven.

Zij heeft geleefd in de vrees des Heeren en
ze is in vrede gestorven. Hoe gelukkig is de
mensch die allengskens en van verre het uur
der dood ziet naderen en zich alzoo kan be-
reiden te verschijnen voor den rechterstoel
van God.

Zalig zijn zij die onder de bescherming
leven van onze goede Moeder Maria. Ze ver-
laat hare kinderen niet in hun kwellingen en
vooral niet in het uur der dood.

Het is een zalig gedacht voor de overlede-
nen te bidden opdat ze van hunne zonden
zouden worden ontslagen.

Bemide bloedverwanten : God roept mij,
dat zijn H. Wil geschiede, hebt dank voor
uwe genegenheid en zorgen en gedenkt u
mijner in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige
rust. 7 j. 7 quad.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Druk Lafort, Maria-Lierde.