

O Heer, hard is de slag die gij ons toebrengh, bitter de Kelk dien Gij ons te drinken geeft, doch het zij zoo, omdat het u zoo behaagd heeft.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

NORBERT LIMPENS

Zoon van

Hendrik en Honorine Bockelandt

geboren te Nederbrakel, den 27 December 1910 en
aldaar godvruchtig overleden den 8 Februari 1927.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij is ontloken als een bloem en hij is nedergevalen... hij is als eene schaduw verdwenen. De Heer heeft de draad zijns levens afgesneden, hij is weggerukt toen hij nog maar begon te leven. O Heer, Gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk en onzen troost, nu vraagt Gij hem terug: dat uw heilige wil geschiede! Met een gebroken hert, doch vol christelijke onderwerping schenken wij hem U terug in den bloei der jaren.

Wat is dan toch het leven van den mensch! Niets dan hopen en betrachten... Ach jonkheid, reken, niet op uwen kloeken lichaamsbouw of op uwe jonge jaren, de gezondheid is maar een ijdel woord de vermaken zijn haastig voorbij en wat ons overblijft is een geheimvol graf.

Vaartwel, Beminde Ouders, teergeliefde Broeders, Zuster en Bloedverwanten. God roep mij tot Hem op het oogenblik dat ik nog voor U zou willen leven... Dat zijn heilige wil geschiede... Indien Gij tranen stort op mijn graf, weest toch niet ontroostbaar... Ik verlaat een land van ellenden voor een rijk van eeuwige vreugd; daar zal ik voor u bidden tot wij eens al te zamen wederom en dit voor eeuwig mogen vereenigd zijn in dit hemelsch vaderland. Intusschen bidt Gij ook voor de rust mijner ziel.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R I P. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O, Surdiacourt-Blommaert.