

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS LIMPENS

weduwenaar van Mevrouw

EUGENIE BLOMME

geboren te Nederbrakel, den 4 Maart 1839,
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Juni 1934,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius

Afgemat door den hoogen ouderdom, vol van dagen en verdiensten is hij opgeklommen tot den berg des Heeren om den loon van zijn deugdzaam leven te ontvangen. Hij was de vrome christen waarvan het H. Evangelie spreekt: liefderijk voor den evenmensch, onberispelijk in zijn gedrag, rechtvaardig met eenieder zorgvuldig in het kwijten zijner plichten.

Voorbeeld van geloof en godsvrucht, werd hij algemeen geacht en bemind. De vromen zijn in hunne hoop en in hunne werken gerust. Ook doen zij aanstonds open als de Heer klopt, omdat zij met blijdschap hunnen eeuwigen Rechter afwachten en bij het naderen van het afscheidsuur, verheugen zij zich over de glorie zijner belooning.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor de liefderijke zorgen en genegenheid. Mijne lange reis door het ballingschap van dit leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der kristelijke liefde; op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God.

Een laatste gunst vraag ik U: "Vergeet mij niet in uwe gebeden. —

Mijn Jezus. Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.