

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel
van
VIRGINIE LIMPENS

weduwe van

FREDERIC VAN MAELDERGEM

geboren te Nederbrakel den 4 September 1874. en
er godvruchtig overleden den 22 Mei 1941.

Versterkt door het Heilig Oliesel.

Zij was lid van de Derde Orde van den
Heiligen Franciscus.

Gelijk het den Heer behaagd heeft zoo is het geschied, de Naam des Heeren zij gezegend.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en vluchtte het kwaad. In het gebed vond zij de kracht om den last van een langdurige ziekte verduuldig te verdragen. Zij was moedig en opgeruimd in het lijden.

Omdat gij den Heere aangenaam waart was het noodig dat uw getrouwheid op de proef werd gesteld.
Boek van Tobias.

Degenen die door een ware godsvrucht tot Maria hare goedgunstigheid verwerven worden erkend door de bewoners van het Paradijs. (H. Bonaventura)

Bemide Kinderen, Beste Broeder, Zuster en Bloedverwanten, ik verlaat dit dal van tranen voor een beter leven; blijft mij inachtig in uwe gebeden en in het Heilig Misoffer, gedenkt mijne goede voorbeelden en onderwijzingen en gij zult gelukkig zijn in dit leven en in het andere waar ik U allen hoop weer te zien.

Bid de vier akten.

(12 j. af.)

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt.