

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 dag. afl.

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mejuffer

Alfonsine LINTHOUT

dochter van Mijnheer Gustaaf

en Mevrouw Maria BUYL;

geboren te Aalst op 23 Mei 1897

en in den Heer ontslapen op 18 April 1938,

in het Klooster der Maricollen te Lede,

versterkt door de heilige Sakramenten.

Een schoon leven is geëindigd: een leven van ootmoedige dienstbaarheid tot God en van goedhartigen omgang met de menschen. De dierbare overledene betrachtte in alles met God goed te staan. Zij leidde een stil en godvruchtig leven. God dienen was haar een heilige plicht. Tot in haar laatste dagen getrouw aan de belofte harer jeugd, bleef zij Maria vereeren en dienen.

Rustig voelde zij de dood naderen en blij wist zij dat God haar beloonen kwam. — En eeuwig wordt nu Godsbezit haar geluk, omdat zij heeft geleefd voor God, beminde wat Hij heeft geboden en betrachtte wat Hij heeft beloofd, daarom hebben de engelen des hemels haar bevrijde ziel ten Paradijze binnengeleid. Want voor haar weerklonken Gods woorden: "welaan dan, o goede en trouwe Dienares, ga binnen in de vreugde des Heeren."

Beminde ouders, broeders, zusters en familieleden, die mij troostte en sterkte gedurende mijn ziekte, hebt dank en bidt voor mij. - Ook aan U, eerwaarde Zusters zeg ik mijn innigen dank, om de vele en liefderijke zorgen aan mij besteed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 dag. afl.

De Begrafenisdienst op Vrijdag 22 April 1938, te 8.30 uur, in de Kapel der Zusters Maricollen te Lede. - Dienst van Barmhartigheid op Maandag 25 April, te 8 u. in de Kerk van O. L. Vrouw Bijstand te Aalst-Mijlbeek.