

Zijn zegen blijve altijd onder U. De zegen des vaders  
versterkt het geslacht der kinderen. (Eccl.III, 10 en II)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## Franciscus LINTHOUT

echtgenoot van Mevrouw

**Maria-Thérèsia Van Vaerenbergh**

*geboren te Aalst, den 3 April 1864 en aldaar  
overleden den 23 Januari 1946.*

*Voorzien van de troostmiddelen der Stervenden.*

De Heer komt zijne vrienden bijstaan in hunne laatste oogenblikken, hij zendt in hun hart eene stille en zachte vreugd, die als een voorsmaak is van den Hemel, alwaar Hij welhaast hem zal inleiden.

Godvruchtig, nederig, eerbaar en werkzaam, heeft hij een voorbeeldig leven geleid, en daarom had God hem de gunst verleend van een lang leven te genieten.

Als goede echtgenoot en vader heeft hij een leven gekend van zorg en bekommernis om het geluk en de toekomst van zijn gezin te verzekeren. Thans genoot hij de vruchten van zijn zwoegen; zijne kinderen beminden hem en van eenieder werd hij geacht; nu roept God zijn getrouwen dienaar tot Zich, om hem de eeuwige vreugd des Hemels te laten genieten.

Vaarwel beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, Schoon-, Klein- en Achterkleinkinderen, Broeders, Zuster, Schoonbroeders, Schoonzusters, Bloedverwanten en Vrienden, met wien ik samen lief en leed heb gedeeld, die mij met alle zorgen hebt bijgestaan gedurende mijne korte ziekte, ik dank u, moge de Heer u zegenen in dit verdere leven, vergeet mij niet door een gebed te storten tot lafenis mijner ziel.

Mijn Jesus barmhartigheid, (100 d. afl.)

---

*Lijkdienst en Begrafenis, Vrijdag 25 Januari 1946 om  
8.30 u., in de St. Martinuskerk te Aalst. - Vergadering  
ten sterfhuize, Van Langenhovestraat, 6, om 8 uur.*

---

A. Van den Broeck-De Boey, St. Kamielstr 86, Aalst.