

Gedenkt uwe oversten, die u het woord Gods verkondigd hebben; beschouwt het einde van hunnen levenswandel en volgt hun geloof na.

Ad. Hebr. XIII, 7.

ZALIGE † GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

KAREL, LODEWIJK LION,

geboren te Geeraardsbergen, den 21 Aug. 1837

Priester gewijd te Gent, den 20 December 1862

Onderpastoor te Sarlardinghen, in 1863

Onderpastoor te Meire, in 1870

Pastoor benoemd te S^{te}-Maria-Lierde.

den 7 Juni 1881

Aldaar zeer godvruchtig overleden, den

3 Oktober 1916,

voorzien van de H. H. Sacramenten.

Heer, ik heb den luister van uw huis bemind, en de woonplaats uwer heerlijkheid Ps XXV, 8.

Hij was een voorbeeldige priester, nederig, minzaam en zachtmoedig; niettegenstaande zijne lichamelijke krankheden en hooge jaren was hij altijd vol iever voor God en de zielen; de kinderen en de verlatenen waren zijne lievelingen en voor de kloosterzusters was hij een oprechte vader.

Lieve Parochianen, mijne wrengde en mijne kroon (Philipp, IV, 1) — Ik weet dat gy mijn aanschijn op aarde niet meer zult zien, ... doch u verlatende beveel ik u aan God en aan zijne genade (Handel. XX, 25, 32). Weest de vrienden van onzen Lieven Heer; want wanneer al anderen u zullen verlaten, zal Hij u nooit vergeten.

Nav. lib. II, cap. VII, 1.

Beminde familie, zij mij wel indachtig. Ik heb ze verwoegd die ik beminde, ik verwacht ze die ik liefheb.

Bossuet.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne toelucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.