

De dood van den rechtvaardige is kostbaar omdat zij het einde is der tegenwoordige ellenden en den ingang tot het eeuwig leven. H. B.

Bid voor † de ziel van

EMILE LISON

echtgenoot van

Marie Alodie WATTIEZ.

geborens Everbeek, den 2 Maart 1869 en

er overleden den 22 December 1942

voorzien van de HH Sacramenten der stervenden

Gelukkig de mensch die de waarheden, door het geloof geleerd voor levensregel neemt.

De dierbare overledene heeft zijnen langen levensweg als een voorbeeldige christen doorgebracht; zijn godsdienst het aanhoudend vurig gebed waren zijn troost en steun in zijne langdurige beproevingen. Ziekten en allerhande pijnlijke kwellingen die hij steeds met voorbeeldig geduld heeft verdragen; van krachten uitgeput stierf hij in eenen gezegend ouderdom gekomen tot de volheid der dagen. Gen. XXV.

Daarom mogen wij hopen dat de Heer rijkelijk zal loonen en hem de kroon zal schenken des eeuwigen levens die Hij beloofd heeft aan degenen die den goeden strijd gestreden hebben.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen hebt dank voor al het goede dat gij voor mij deedt. God zal er u voor zegenen. Gedenkt mij steeds in uw gebeden.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne saligheid. 300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt