

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARIE LOBERT

weduwe van Mijnheer

Charles-Louis DE CLERCQ

geboren te Everbeek, den 1 Januari 1854,  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
den 9 April 1939, gezalfd met de H. Olie.

Lid van de 3-de Orde van den H. Franciscus

---

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden wanneer Hij hem zal komen rekenschap vragen.

Niet een schielijken dood moet men vreezen maar een dood, die én schielijk én zonder voorbereiding is.

H. Greg.

De duurbare overledene leefde als een voorbeeldige echtgenoot en moeder; met hart en ziel leefde zij voor hare kinderen. Zij heeft de beproevingen en ellenden des levens met moed gedragen en bleef steeds onwankelbaar in de vreeze des Heeren.

Op den zaligen Paaschdag, in den vroegen morgen, dan wanneer onze gedachten en gebeden verwijlen bij den verrezen Kristus, die door zijn verrijzenis ons geleidt naar het eeuwige Vaderland, is hare schoone ziel teruggekeerd naar haren Schepper, voor wiens eer en glorie zij geleefd heeft, en in wiens heerlijkheid zij nu leven zal in eeuwigheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gedenkt altijd mijn raadgevingen, volgt mijn voorbeeld na en vergeet mij niet in uw H.H. missen en gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

---

De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel