

Goede en getrouwe dienaar, ga in tot het vreugdefeest uws Heeren.
Math. XXV, 23.



BID VOOR DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

HENRICUS LODENS,

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke, den 3 Sept. 1834.
Priester gewijd te Gent, den 22 December 1860.
Opvolgentlijk Coadjutor te Heurne en te Schendelbeke.

Onderp. te Oost-Eecloo, den 20 December 1860.

Pastoor te Melsen, den 25 Maart 1881.

Pastoor te Desteldonck, den 17 Februari 1886.

Gaf zijn ontslag, den 25 Maart 1901.

Godvruchtig in den Heer ontslapen te Ste-Maria-Hoorebeke, den 13 Juni 1902, voorzien van al de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was een goede en zoetaardige man, eerbaar van voorkomen, zedig van handel, bevallig van taal, van kindsbeen af in de deugd geoefend.

II Mach. XV, 12.

In alles beval hij zich als dienaar Gods: door geduld in verdrukkingen, door reinheid, door kennis, door langmoedigheid, door goedertierenheid, door hertelijke liefde, door leer van waarheid.

II Cor. VI, 4-6.

Hij heeft groote pijnen geleden in zijn lichaam, maar hij heeft ze met vreugde des harten verdragen om Godswil. — Hij was niet bedroefd, noch hij morde tegen God, omdat Hij hem verdrukt had, maar in zijne smerten heeft hij tot zijnen God geroepen, en 's Heeren vertroostungen kwamen zijne ziel verblijden. II Mach. VI; Tob. II; Ps. XCIII.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend, en ze altijd den armen toegereikt. Prov. xxxi.

Hoe zoet is de dood als men eene gedurige godvruchtigheid gehad heeft tot het Hart van Hem die ons moet oordeelen. Gel. Marg.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. aflat.