

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

# JULIANA LODENS

Weduwe van Mijnheer

## HENRI VAN OORTEGEM

Geboren te Elst, den 17 April 1850 en aldaar godvruchtig  
overleden den 13 Juli 1938.

versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H Hart, van den Wekelijk-  
sche Kruisweg en andere Godvruchtige Genootschappen.

\*\*\*\*\*

Zij had bij allen een allerbeste faam omdat zij zeer godvreezend was en er was niemand die haar laakte. Zij zocht sterkte en troost in het gebed. Zij gaf hare kinderen een voorbeeld van een deugzaam leven. Het trouw vervullen van al hare plichten en hare goedhartigheid zullen in zegening blijven.

De Heer gaf haar de voldoening van een schoonen ouderdom gelukkig te midden der haren te bereiken en ze is heengegaan met de overtuiging een onberispelijke echtgenoot eene teedere moederte zijn geweest en hare kinderen duurzame lessen en christene deugden na gelaten te hebben.

Vaartwel, beminde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, de dood heeft mij van u verwijderd, doch in den hemel bemin ik u zooals ik u beminde op aarde. Hebt dank voor uwe teedere genegenheid en goede zorgen in mijn oude dagen mij zoo liefderijk besteed en slechts eene gunst vraag ik, mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

R. I. P.

Elst. — Georges Van Nedervelde