

*Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven.* *Symbolum.*

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

VICTORINE LOMAN

Weduwe van Mijnheer

GUSTAAF VAN WYMEERSCH,

geboren te St Martens-Lierde, den 23 Augusti 1870
en er godvruchtig overleden den 28 October 1941,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den Vrouwenbond van het H. Hart.

Zij was een deugdzame, godvruchtige vrouw, een verkleefde echtgenoot, moeder van talrijke kinderen, waardig in het geheugen der goeden te leven. Zij bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en plantte in hun hart de liefde tot God. Ook waren deze binst haar leven hare troost en stervende mocht ze zich over hen verblijden.

Zij was zeer verduuldig in haar lijden en gerust en kalm mocht ze den dood zien aankomen, want die God vreest zal in zijn uitsterste welvaren.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria! die u eeren en be-
minnen, ze zullen leven in eeuwigheid. H. Bonav.

Duurbare kinderen, gij weet hoe ik voor u heb
geleefd, voor u heb gezorgd; weest de lessen en
voorbeelden van uwe moeder indachtig, blijft innig
met elkander vereenigd door de liefde, beleef ge-
trouw uw heiligen godsdienst, onderhoudt de
geboden van God en zijne kerk en de vrede des
Heeren zal met u blijven.

Gij allen mijne kinderen, bloedverwanten en
vrienden, vaartwel! en blijft mij indachtig in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. a.

H. Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. a.

R. I. P.

D. uk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.