

de vreugde van ons hart is verdwenen ; onze blij-  
dchap is in droefheid vergaan : want de kroon van  
ons hoofd is neergevallen. Lament. Jer. V. 16.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van

# Jan-Baptist LOOSEVELDE

echtgenoot van

Marie VAN PAEMEL

*geboren te Oprakel den 8 Juni 1871 en onvoorziens  
overleden te St Maria Oudenhove den 25 Juli 1942.  
Gezalfd met het H. Oliesel.*

Omdat hij een godvreezend man was en overtuigd was van de broosheid van het leven, had hij steeds voor oogen de wijze woorden van Thomas à Kempis : « als het morgen is, denk dat gij tot den avond niet zult leven en als het avond is, wil u den dag van morgen niet verzekeren. » — Hij leefde dus altijd zoo dat de dood hem niet o'voorbereid vond.

Hij was een geloovige van den goeden ouden stempel : een rechtschapen en ongeveinsd man, vroom en rechtzinnig beminde hij God en zijn Heilige kerk, immer trouw in het vervullen van zijn kristelijke plichten. Daarom zal zijn aandenken bij God en de menschen in eere blijven.

Duurbare echtgenoote, beminde kinderen, hard is de slag die u treft, doch gedraagt u als vrome kristenen gelijk ik altijd geweest ben ; onderwerpt u aan Gods schikkingen, onderhoudt verder uwe godsdienstige plichten en bid veel voor mijne zielezaligheid.

Vaartwel en tot weerziens bij onzen Lieven Heer.

De 4 akten voor den overledene a. u. b.

Druk. " De Vos ,, Statiestraat 7. Zottegem.  
Uitg. Leon Jooris, Faliestr. St. Maria-Oudenhove