

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden,  
omdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de  
zaligheid niet bedrieglijk is. H. August.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**EDOUARD LOSSEZ**

Echtgenoot van

**Mevrouw Honorine PAUWELS,**

geboren te Geeraardsbergen, den 19 Februari 1844, en er  
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 5 Oktober 1925,  
vertroost en geholpen door al de Rechten van  
onze Moeder de H. Kerk.

---

Meer dan eens bedreigde mij eene onverbiddelijke kwaal,  
de aanhoudende liefdezorgen, de kunst der geneesheeren,  
en vooral de menigvuldige gebeden, voor mij ten hemel  
gestegen, behielden mij. Eene laatste maal, o mijn God,  
hebt gij mij bezocht en mij het offer van mijn leven ge-  
vraagd: ik heb het U met volle onderwerping opgedragen  
en rechtzinnig gezegd: Uw H. Wil geschiede. Job.

Hij was een man vol geloof; nooit werd er boosheid in  
zijn hart of op zijne lippen gevonden; godvreezend en  
vroom laat hij een voorbeeld na van deugd en kloekmoed-  
igheid. Act. Ap. 6; Job I; Mach. 6.

De godsvrucht tot Maria is een zeker teeken van zalig-  
heid. O Maria, Gij weet het; na Jezus heb ik op U al mijn  
hoop gesteld, gedenkt nu dat Gij mijne Moeder zijt.

H. Alphonsus.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Kinderen en familieleden,  
ons samenzijn was levensvreugde, ons scheiden is  
pijnlijk, doch troost u, in den hemel vinden wij elkander  
weder. Innig dank voor uwe ontelbare zorgen en vergeet  
mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.